

Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema *Ik hou van Holland*. In dit thema onderzoeken de kinderen wat 'typisch' Nederlands is, en ontdekken ze dat dat niet alleen klompen, molens en tulpen zijn. In de opdrachten vormen de kinderen zich een breed beeld van Nederland. Van de Nederlandse cultuur tot het landschap en de provincies, van de Hollandse meesters tot het Wilhelmus.

In de vier onderzoekslessen:

- Onderzoeken de kinderen wat de Nederlandse cultuur inhoudt en ontdekken ze dat Nederland een multicultureel land is.
- Ontdekken ze welke dieren de Grote Vijf van Nederland zijn (zeehond, ree, edelhert, bever en wild zwijn).
- Luisteren ze naar het Nederlandse volkslied; het Wilhelmus en waar dit lied eigenlijk over gaat.
- Maken ze kennis met de beroemde Nederlandse schilder Rembrandt en ontdekken welke beroemde schilders er nog meer waren tijdens de Gouden Eeuw.



Zelfportret van Rembrandt van Rijn

In het eigen onderzoek:

- Maken de kinderen een eigen spelshow met de titel *Ik hou van Holland*. Hiervoor verzamelen ze allerlei informatie en bereiden ze een onderdeel van de spelshow voor.

Voor één van de onderzoekslessen hebben de kinderen een typisch Nederlands voorwerp of product nodig. Denk aan: klompen, tulpen, schilderijtje met Hollands tafereel, stroopwafels, etc. Het zou fijn zijn als de kinderen dit van thuis, mee naar school mogen nemen.

En voor de thematafel zijn wij nog op zoek naar boeken, voorwerpen en foto's, of ander beeldmateriaal, die aansluiten bij het onderwerp 'Nederland'.



In Nederland is oranje een echte feestkleur!